

Beste beeldend therapeut,

Mijn naam is Annet Mulder. Ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen online galerie of webwinkel, Perspective. De winkel gaat kunst van talentvolle, creatieve mensen verkopen die wel wat perspectief in hun leven kunnen gebruiken. Perspective biedt kunstenaars die mooie dingen maken, maar die niet zelfstandig de markt weten te bereiken, een platform.

Wat ik wil gaan doen:

Perspective is een webwinkel waarin de consument door het kopen van een product iets teruggeeft aan de maatschappij. De focus van de webwinkel zal liggen op de verkoop van kunst in de breedste zin van het woord. Schilderijen, sculpturen, zeefdrukken, fotografie enzovoorts. De producten zijn gemaakt door mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan én in hun leven wel wat perspectief kunnen gebruiken. U moet dan denken aan mensen met lichamelijke of geestelijke problemen, gedetineerden, verslaafden, maar ook vluchtelingen. De gemene deler is dat de kunstenaar mooi werk produceert én zelfstandig niet de markt weet te bereiken. Met het kopen van een werk biedt de koper de maker weer wat perspectief in niet alleen financieel opzicht, maar het draagt ook bij in het kweken van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

De makers hoeven geen kunstvakopleiding gevolgd te hebben. De kunst ontstaat bijvoorbeeld tijdens beeldende therapie of creatieve dagbesteding.

Mocht het niet mogelijk zijn om de kunstenaar zelf uit te betalen (zoals bij gedetineerden), dan gaat het geld naar een goed doel.

Werkt u als beeldend therapeut en kent u creatieve mensen voor wie dit initiatief interessant is? Ik kom graag met u of hen in contact.

Stuur bij interesse en/of vragen een e-mail naar perspectiveamsterdam@gmail.com of bel naar 06-48313135.

Ik hoop van u te horen!

Met vriendelijke groeten,

Annet Mulder

Annet Mulder
Perspective
06-48313135
perspectiveamsterdam@gmail.com